

Pedagogische studiedag (30 november 2016) voor alle leerkrachten van onze 2 scholengemeenschappen.

‘Onderwijs voor de 21^{ste} eeuw’.

We vroegen Kris Van den Branden om een lezing te komen geven over onderwijs voor de 21^{ste} eeuw voor al onze leerkrachten van onze 2 scholengemeenschappen. Begin dit jaar hadden wij hem al uitgenodigd op onze seminariedagen voor directies in Staden. Het werd een boeiende voormiddag met meer dan 200 aandachtige en geïnteresseerde leerkrachten.



De wereld verandert razendsnel. Moet ons onderwijs dan ook niet veranderen? Leren onze kinderen op school nog wel de cruciale dingen die ze nodig hebben in de maatschappij van de 21ste eeuw? Ons onderwijs is voortreffelijk, maar het werkt niet even goed voor alle leerlingen. Hoe kan ons onderwijs ervoor zorgen dat alle leerlingen zich volwaardig ontwikkelen en zich goed voelen op school? Wat is de rol van de leerkracht? En wat is de rol van ouders? En moeten we nu massaal computers en tablets in onze klassen invoeren?

Dit boek biedt een antwoord op de grote vragen over het onderwijs van de 21ste eeuw.

Geschreven in een heldere taal, opgefrist met concrete ideeën uit de onderwijspraktijk en overgoten met een stevige dosis optimisme. Want ons onderwijs is uitstekend maar het kan nog beter. Beter aangepast aan de moderne tijden, beter voor leerlingen en hun ouders, beter voor leerkrachten.

Onderwijs voor de 21ste eeuw is een must voor iedereen die geeft om de kwaliteit van ons onderwijs. Iedereen dus.

